

Αγωνιστικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ

17^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΠΜΕ

Τα δικαιώματά μας και οι ανάγκες της εκπαίδευσης μπροστά!

Καμιά συμφωνία για νέα Μνημόνια - Δανειακές Συμβάσεις

Ανατρέπουμε την πολιτική κεφαλαίου - ιμπεριαλιστών - ΕΕ - ΔΝΤ!

Με όπλα τα ταξικά ανασυγκροτημένα συνδικάτα μας!

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΡΕΑΛΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ! ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ!

Η πολιτική των πέντε χρόνων της μνημονιακής θύελλας, του καταγισμού των αντιλαϊκών μέτρων που τσάκισαν εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα και κατακτήσεις, της βαθιάς φτώχειας, της ανεργίας και εξαθλίωσης, της εργατικής και νεολαίστικης γενοκτονίας, που επέβαλαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με τις ερπύστριες του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ, ήρθε αντιμέτωπη με τη λαϊκή οργή, τις πολύμορφες αντιστάσεις και μεγάλους πανεργατικούς αγώνες. Ήττηθηκαν εκλογικά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και οι συγκυβερνήσεις τους. Οι εκφραστές της πολιτικής που καταλήστεψε και αφαίμαξε τα λαϊκά εισοδήματα, που γκρέμισε τις κοινωνικές κατακτήσεις σε Υγεία - Παιδεία - Πρόνοια, συνάντησαν την πλατιά λαϊκή αποδοκιμασία στις πρόσφατες εκλογές.

«Ούτε ρήξη - ούτε υποταγή»,
το πολιτικό δόγμα της νέας κυβέρνησης

Από τις πρώτες ημέρες της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κάνει σαφές ότι είναι «αδιαμφισβίτητη η δέσμευσή της να τηρήσει όλες τις δανειακές υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές πλήρως και έγκαιρα». Είναι αποκαλυπτικές οι κυβερνητικές δηλώσεις ότι «δεν θα προβούν σε μονομερείς ενέργειες», ότι «θα ολοκληρώσουν την πορεία Δημοσιονομικής Προσαρμογής χωρίς να θίξουν ότι θετικό έγινε». Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός δηλώνει «διδαίτερα ευτυχής διότι βρίσκεται σε ευθεία συμφωνία με την πρωτοπόρα έρευνα διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ»!

Η συμφωνία της 20ης Φλεβάρη θείχνει πολύ γρήγορα τα όρια της πολιτικής που χαράσσει η νέα κυβέρνηση. «Επανεξέταση των κυβερνητικών δαπανών στην παιδεία», «μεταρρυθμίσεις σύνδεσης μισθών, παραγωγικότητας, αξιολόγησης στο Δημόσιο», «υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ για την αγορά εργασίας», «αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ... χωρίς αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο» είναι μόνο λίγα από τα «δημιουργικά ασαφή» που περιείχε το πρώτο mail Βαρουφάκη! Μπροστά στις πιέσεις και τους ωμούς εκβιασμούς των ισχυρών του κεφαλαίου, των τοκογλύφων δανειστών και των διεθνών κέντρων του ιμπεριαλισμού σε ΕΕ, ΗΤΤΑ και ΔΝΤ, το «δάσος» των μνημονιακών πυλώνων που δεν ξηλώνονται, προδιαγράφει την βέβαιη υλοτόμηση οποιουδήποτε υπεσχημένου «δέντρου» ανακούφισης. Με δυο λόγια η νέα κυβέρνηση οδηγείται στην πλήρη ευθυγράμμιση, συμμόρφωση και τελικά στην ταπεινωτική υποταγή στα

κελεύσματα για συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής.

Εν αναμονή των λεγόμενων διαπραγματεύσεων επιχειρείται η πλήρης καθήλωση του εργατικού και λαϊκού παράγοντα ενώ «υποδεικνύεται» πως οφείλει να βάλει τα ζωτικά του αιτήματα, στο εικονοστάσι του αύριο, αφού απαγορεύονται οι «μονομερείς ενέργειες» οικονομικού κόστους. Ταυτόχρονα ο λαός μας θα συνεχίσει να πληρώνει πολύ ακριβά και με αμέτρητες θυσίες το ληστρικό και τοκογλυφικό χρέος σε βάρος της παιδείας, της υγείας, του μισθού του και της ζωής των παιδιών του. Ένα χρέος που δεν του ανήκει, δεν το δημιουργούσε ο ίδιος και δεν το χρωστά σε κανέναν.

Κεφάλαιο - ιμπεριαλιστές, ΕΕ και ΔΝΤ επιδιώκουν να εξολοθρεύσουν την όποια πεποίθηση ρήξης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντίληψη της υποταγής στον «μονόδρομο» της πολιτικής που επιβάλλουν. Οι κυβερνητικές δηλώσεις ότι «θα κινηθούν εντός αυτού του πλαισίου πάση θυσία» σημαίνουν πλήρη αποδοχή του μονόδρομου αυτού.

Η εκπαίδευση στο προσκήνιο των αγώνων!

Μέσα στο καθεστώς της πολιτικής των μνημονίων οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαίδευση ήρθαν αντιμέτωποι με την οξυμένη επίθεση από την συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, των κομμάτων του σκληρού πυρήνα της ντόπιας ολιγαρχίας, υλοποιώντας τις επιταγές της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η πρωτοφανής - για τα εκπαιδευτικά χρονικά - επιβολή της διαθεσιμότητας, που εκδίωκε μαζικά από την εργασία χιλιάδες συναδέλφους μας, η εφαρμογή του αυξημένου ωραρίου, οι μπδενικοί διορισμοί, η δραματική αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, η επιβολή του αντιδραστικού - αντιεκπαιδευτικού νόμου για το Λύκειο και της Κακόφημης πλέον αξιολόγησης, σε συνδυασμό με την ένταση του αυταρχισμού και του εκφοβισμού στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, δημιουργούσαν εκρηκτικές συνθήκες ασφυξίας στον κλάδο.

Η πολυήμερη απεργία του Σεπτέμβρη '13 αποτέλεσε κορυφαίο γεγονός της αντιπαράθεσης του κλάδου με την πολιτική των απολύσεων και της διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου. Ο αγώνας ενάντια στο καθεστώς της εργασιακής ομηρίας, της διαθεσιμότητας και των απολύσεων, για την επαναφορά των συναδέλφων μας και όλων των ειδικοτήτων στα σχολεία δεν έχει κριθεί ακόμα. Η κυβερνητική επιχείρηση επιβολής της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης διά του εκφοβισμού και του τρόμου, συνάντησε τις σοβαρές αντιστάσεις του κλάδου μας. Ακόμα κι αν δεν ανατράπηκε συνολικά το πλαίσιο της αξιολόγη-

ση, εντούτοις αποκαλύφθηκε το πραγματικό της περιεχόμενο το οποίο συνδέεται άμεσα με τον κατακερματισμό των εργασιακών σχέσεων, με τις απολύσεις και τη παρατεταμένη φτώχεια για χιλιάδες εκπαιδευτικούς.

Παρά όμως τα οξυμένα προβλήματα και τη γενικευμένη επίθεση απέναντι στην εκπαίδευση, τον κλάδο μας και όλο το Δημόσιο, οι αγώνες δεν έφτασαν μέχρι το τέλος. Το συνδικαλιστικό κίνημα καθηλώθηκε από τη «νομιμότητα» της επιστράτευσης και της κρατικής καταστολής. Η εργοδοτική ΓΣΕΕ και η κυβερνητική ΑΔΕΔΥ, επιστρατεύτηκαν για να διασπάσουν τη δύναμη ενός πανδημοσιουπαλληλικού - πανεργατικού μετώπου αυτή να συνεισφέρουν σ' αυτό. Με ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων γι' αυτό. Καλλιεργήθηκε έντεχνα και συστηματικά η εκλογική προσμονή και η λογική της ανάθεσης, της επίλυσης των προβλημάτων από τους νέους επίδοξους «αριστερούς» κυβερνητικούς διαχειριστές.

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, γεννημένες ακριβώς μέσα στην καρδιά όλων των μεγάλων αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος, αποτέλεσαν την «ατμομηχανή» που μαζί με τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται, έδωσαν το μαχητικό παρόν σε όλους τους αγώνες και τις μάχες, μικρές και μεγάλες, ενάντια στην πολιτική που σπέρνει την ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, που διαλύσει το Δημόσιο Σχολείο και αποκλείει τα παιδιά από τη μόρφωση. Κόντρα στις δυνάμεις εκείνες που «ξορκίζουν» τους λαϊκούς αγώνες, όταν δεν τους ελέγχουν, που θέλουν τους εργαζόμενους διασπασμένους και περιχαρακωμένους, που καλλιεργούν την αναμονή και την ανάθεση θέτοντας το λαϊκό κίνημα σε ρόλο θεατή.

Ούτε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας

Οι ανακοινώσεις της νέας πολιτικής πυγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι αποκαλυπτικές. Η λιτή διατύπωση πως «ότι έχει να κάνει με οικονομικά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί», απέναντι στο σύνολο των αιτημάτων του κλάδου παραπέμπει ευθέως στη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Οι απανωτές αρνήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων αύξησης των κονδυλίων για την εκπαίδευση, για δραστική μείωση των μαθητών στα τμήματα, για επαναφορά του ωραρίου, για μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, ώστε να καλυφθούν διλεγούμενες οι ανάγκες των σχολείων, για άνοιγμα των σχολείων που καταργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επιβεβαιώνουν ότι **και την επόμενη χρονιά οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν αντιμέτωποι με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα**. Και φυσικά κανένας λόγος δεν γίνεται για αυξήσεις στους εξανεμισμένους μισθούς των εκπαιδευτικών.

Οι δεσμεύσεις για «πάγωμα της αξιολόγησης», ενώ το πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης παραμένει στη θέση του γίνονται μόνο για επικοινωνιακούς λόγους και για να δημιουργήσουν ένα πέπλο ασφάλειας στον κλάδο, αφού η πυγεσία του υπουργείου Παιδείας επανέρχεται στο zήτημα, με το μανδύα της «αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου». Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη συνέχιση της πολιτικής του ενιαίου μισθολογίου που συνδέει άμεσα τους μισθούς με την αποδοτικότητα και την κινητικότητα.

Ακόμα και η επαναφορά στην εργασία των συναδέλφων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα εδώ και δύο σχεδόν χρόνια, επιχειρείται από την κυβέρνηση να υλοποιηθεί με κουτσουρεμένους όρους. Συμψηφίζοντάς τους από τις ήδη αναιμικές 15.000 νέες προσλήψεις - οι οποίες αφορούν το σύνολο του Δημοσίου - μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τους όποιους μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη των δυσθεώρητων κενών στα σχολεία. Παράλληλα καμία οικονομική αναπλήρωση των απωλειών των συναδέλφων αυτών δεν προβλέπεται, πολλοί από τους οποίους έχουν σταματήσει να μισθοδοτούνται με το ποσό της διαθεσιμότητας εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Η δειλή αντιμετώπιση ορισμένων ακραίων μνημονιακών συνεπειών, που αποτέλεσαν τις αιχμές του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών και των σκληρών αγώνων του (διαθεσιμότητα, Τράπεζα Θεμάτων, αξιολόγηση), είναι υπονομευμένη όταν δεν ξηλώνονται οι πυλώνες της πολιτικής ΕΕ και ΟΟΣΑ που τις παράγουν. Πολύ περισσότερο που διατυπώνεται με σαφήνεια ότι οι εργαλειοθήκες τους είναι σε πλήρη ισχύ και η κυβέρνηση δεσμεύεται για την υλοποίηση των αντιδραστικών τους αναδιαρθρώσεων. **Δεν πρέπει να υποταχθού-**

με στο «ρεαλισμό» της «αντικειμενικής κατάστασης». Προτεραιότερά μας είναι η εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, το Δημόσιο Σχολείο, να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας, τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά, τα δημοκρατικά μας δικαιώματα, να ορίζουμε εμείς τις τύχεις μας. Δεν έχουμε ανάγκη από προστάτες αλλά από πολιτικές δυνάμεις αποφασισμένες να βάλουν πλάτη γι' αυτά.

Όλες οι διεκδικήσεις μας παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες. Οφείλουμε να μην χαμηλώσουμε σύτε μια σπιθαμή των πάνω των άμεσων και ζωτικών μας αιτημάτων, αν θέλουμε να διαβούμε ελπιδοφόρους δρόμους.

Διαρκής αγώνας για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία για όλα τα παιδιά!

Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι συνθήκες μάθησης των μαθητών. Εκπαιδευτικός πεινασμένος, ανασφαλής, φοβισμένος, χωρίς παιδαγωγική ελευθερία και αξιοπρέπεια, δηλαδή ο «κρατικός υπάλληλος», εφαρμοστής εντολών, δεν μπορεί να είναι καλός Δάσκαλος. Με το αγωνιστικό μας παράδειγμα, με το πάθος και την αυτοθυσία κρατάμε όρθια την εκπαίδευση και τιμάμε τον τίτλο του «Δασκάλου».

Αντιστεκόμαστε στο σχολείο της Δημοσιονομικής Προσαρμογής, της λιτότητας και της υποχρηματοδότησης, της αγοράς και των ιδιωτικοποιήσεων. Βρισκόμαστε στον αντίποδα του σχολείου των κατευθύνσεων της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, του σχολείου των ταξιδιών φραγμών, της κατακερματισμένης γνώσης, των δεξιοτήτων και των πολλαπλών εξεταστικών φίλτρων που αποκλείει πρόωρα τη νέα γενιά από τη μόρφωση και την εξωθεί στην πρόωρη κατάρτιση και στη μαθητεία - τζάμπα εργασία χωρίς δικαιώματα.

Αγωνιζόμαστε για το Ενιαίο Δωρεάν Σχολείο για όλα τα παιδιά. Διεκδικούμε ένα σχολείο, που αμφισβιτεί το ρόλο του υπάρχοντος, της αναπαραγωγής της αστικής εξουσίας και των κοινωνικών αντιθέσεων γνωρίζοντας ότι παραπέμπει στο μέλλοντα χρόνο μιας κοινωνίας απελευθερωμένης από τα δεσμά του καπιταλιστικού κέρδους, της αχαλίνωτης εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Γι αυτό το θέλουμε **Ενιαίο**, γιατί συγκρούεται με τον ταξιδικό διαχωρισμό μεταξύ διανοπτικής - χειρονακτικής εργασίας. **Δημόσιο**, γιατί είναι λαϊκή κατάκτηση και καθολικό κοινωνικό δικαίωμα. **Δωρεάν**, γιατί είναι χιλιοπληρωμένο από τον ιδρώτα των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. **Δωδεκάροντο**, γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ολόπλευρη μόρφωση.

Αυτό το όραμα δεν το φυλάμε στο εικονοστάσι, αλλά φωτίζει τη δράση μας στο σήμερα.

Ισχυροποίηση και ταξική ανασυγκρότηση των συνδικάτων!

Η ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής των μνημονίων κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ και η διεκδίκηση των άμεσων ζωτικών, αλλά και των μακροπρόθεσμων αιτημάτων μας, περνάει μέσα από την αγωνιστική ανασυγκρότηση και ενίσχυση των σωματείων μας, των συλλογικών μας διαδικασιών. Στην περίοδο αυτή είναι μέγιστη η ανάγκη να σπάσει η αναμονή, που δίνει «πίστωση χρόνου» και να μπουν ξανά τα συνδικάτα σε τροχιά συλλογικών διαδικασιών και αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ έδιναν και συνεχίζουν να δίνουν όλες τους τις δυνάμεις στην κατεύθυνση αυτή. Για να γίνει η Ομοσπονδία μας όπλο διεκδίκησης στα χέρια των εκπαιδευτικών. Για να περάσει η υπόθεση των αγώνων στα χέρια των εκπαιδευτικών, σε αντιπαράθεση με τη γραμμή του παλιού Κρατικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που θέλει να μετατρέψει τα συνδικάτα σε ουρά και χειροκροτητές της κυβερνητικής πολιτικής.

Η πολιτική που θέλει τα συνδικάτα υποταγμένα και χειραγωγημένα δεν είναι καινούργια μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έρχεται από παλιά. Κουβαλάει στις χειραποσκευές της ότι πιο σκουριασμένο. Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ με σταθερό και αταλάντευτο τον αγωνιστικό προσαντολισμό τους και τη βαθιά πίστη στις αστείρευτες δυνάμεις του εκπαιδευτικού κινήματος, θα συνεχίσουν να μάχονται ενάντια στη γραμμή της ανάθεσης, της συνθηκολόγησης, του συμβιβασμού και της υποταγής με όποιο προσωπείο και αν εμφανίζεται κάθε φορά. Καλού-

με τον κόσμο της εκπαίδευσης να συσπειρωθεί και να οργανωθεί τώρα στα πρωτοβάθμια σωματεία. Να ενισχύσει και να αναδείξει τις Γενικές Συνελεύσεις ως το αποφασιστικό όπλο του κλάδου. Οι αγώνες και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να περάσουν στα χέρια των εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε, θεωρούμε ώριμη και πολιτικά αναγκαία την υλοποίηση του διαχρονικού αιτήματος για ένα **ενιαίο συνδικάτο της εκπαίδευσης**. 150.000 δάσκαλοι και καθηγητές με κοινό εργασιακό - οικονομικό - ασφαλιστικό καθεστώς, που αναπνέουν τον ίδιο αέρα της κιμωλίας καθημερινά, με κοινό εργοδότη και κοινά προβλήματα δεν μπορεί παρά να έχουν και κοινή δράση. Άλλα και η ουσιαστική διεκδίκηση μιας άλλης εκπαίδευσης το προϋποθέτει. Όπως και την ανασυγκρότηση του πανεκπαιδευτικού μετώπου σε όλη την εκπαίδευση, που έδειξε σοβαρά δείγματα γραφής στην πάλη για το άρθρο 16. Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση ενός ενιαίου συνδικάτου που ενώνει τις δεκάδες χιλιάδες Εκπαιδευτικών. **Ένα Συνδικάτο που αποτελεί ισχυρή δύναμη πυρός που παλεύει, υπερασπίζεται και διεκδικεί Δημόσια Δωρεάν Παιδεία για όλα τα παιδιά, συνολική αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών.** Ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στο συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων σε όλο το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, σπάζοντας την εργοδοτική λογική της ΓΣΕΕ και την αδράνεια της ΑΔΕΔΥ αλλά και των πολιτικών δυνάμεων που θέλουν να κρατούν καθηλωμένους τους κλάδους σε ρόλο θεατή.

Για τη σάση των άλλων συνδικαλιστικών δυνάμεων

Τη διετία που μεσολάβησε από το 16ο μέχρι το τωρινό 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, οι πολιτικές και κυβερνητικές εναλλαγές είχαν έντονη την αντανάκλασή τους και μέσα στο Συνδικάτο. Οι κλασσικές δυνάμεις - πυλώνες των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, οι **ΔΑΚΕ** και **ΠΑΣΚ**, που μέχρι xθεα αποτελούσαν τους απολογητές και χειροκροτητές της κυβερνητικής πολιτικής, σήμερα παρουσιάζονται με τον ένα ή τον άλλο όψιμα ως **αντιμημονιακοί**. Επιχειρούν με βάση τα αδιέξοδα της σημερινής κυβέρνησης να «αθωώσουν» όλη την προηγούμενη πολιτική των κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που έφεραν το λαό και τον τόπο στη σημερινή κατάσταση. Υιοθετούν μια ρηχή αντιπολιτευτική σάση ώστε να μην θίγονται τα ιερά και τα όσια των «θεσμών» (ΕΕ - ΟΟΣΑ - ΔΝΤ) των οποίων οι ΣαμαροΒενιζέλοι είναι ο πιο καθαρόαιμοι ιδεολογικοί και πολιτικοί εκφραστές. Αυτό δεν τους εμποδίζει να συνηγορούν με τα ΣΥΝΕΚ και τις κυβερνητικές επιλογές, μη καταγγέλλοντας ενάντια στη νέα συμφωνία. **Πρέπει να μαριστούν!**

Η πνευσία του **ΠΑΜΕ**, μπροστά στα οξυμένα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών όλη τη διετία που διανύσαμε, επέλεξε τη γραμμή του χωριστού δρόμου, της υπόσκαψης των κινητοποιήσεων με πρόσχημα την ιδεολογική και ταξική «καθαρότητα». Απέναντι στο εκπαιδευτικό σκίτημα τον Σεπτέμβρη του 2013, επιχείρησαν να σπείρουν την απόλυτη πτυτοπάθεια στον κλάδο. Επιμένει να επιλέγει τη γραμμή του διαχωρισμού και της περιχαράκωσης των εργαζομένων αντί να συμβάλλουν στην ενότητα του κλάδου πάνω ακριβώς στη βάση των αιτημάτων και διεκδικήσεών του. Περιορίζεται σε μια κοινοβουλευτικού τύπου κριτική και «αποκάλυψη» των προθέσεων της κυβέρνησης. Δεν διστάζει μάλιστα να επιτίθεται στις Παρεμβάσεις για να τορπιλίσει οποιαδήποτε συζήτηση για τους όρους, το περιεχόμενο και τη μορφή της προσπάθειας για κοινή δράση, στη βάση του αγωνισμού τους και αγωνιώντος κόσμου της εκπαιδευτικής Αριστεράς.

Ταυτόχρονα οι δυνάμεις των **ΣΥΝΕΚ** που μέχρι xθεα κατηγγειλαν την πολιτική της ΕΕ και του ΔΝΤ και προσυπέγραφαν αντίστοιχα αιτήματα και διεκδικήσεις του κλάδου, σήμερα παρουσιάζονται στην πράξη με το πρόσωπο της **υποταγής στο «ρεαλισμό» της «αντικειμενικής κατάστασης»** της χώρας. Καλούν τους εκπαιδευτικούς να δώσουν «πίστωση χρόνου» στη νέα κυβέρνηση και τα συνδικάτα - όπου μπορούν - να μετατραπούν σε «αριστερά στηρίγματα» της κυβερνητικής πολιτικής. Με αυτή τη σάση και την τοποθέτησή τους για την κυβερνητική πολιτική, διαμορφώνουν ένα πεδίο αναπόφευκτης υποταγής, προβάλλοντας πολιτικά συνθήματα και ιδεολογήματα, άμεσα και μακροπρόθεσμα επικίνδυνα στην εμπέδωση τους, για την ανάπτυξη του κινήματος.

Έτσι οι δυνάμεις των **ΣΥΝΕΚ** θέτουν σαν κεντρικό στόχο του συνδικαλιστικού κινήματος αόριστα την απόρριψη της λιτότητας, αποσυνδέοντάς την όμως από τις λεγόμενες αναδιαρθρώσεις τις οποίες η σημερινή κυβέρνηση συνυπογράφει με την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ και δηλώνοντας θεματοφύλακά τους. **Τα αιτήματα** για μαζικούς διορισμούς κι αυξήσεις στους μισθούς και στον προϋπολογισμό παιδείας άμεσα, κρίνονται **μαξιμαλιστικά** και **ανεπίτρεπτα** όταν «*υπάρχει τόση φτώχεια*». Όσο χαμηλώνουμε το μπόι του κινήματος στο ύψος των επιταγών ΕΕ, ΟΟΣΑ, κεφαλαίου, τόσο πιο μαξιμαλιστικός θα φαίνεται οποιοσδήποτε στόχος ζεφεύγει από αυτούς. Με δεδομένη την υποχώρηση στα οικονομικά αιτήματα, η συζήτηση περί «δημοκρατίας» και «άλλου εκπαιδευτικού προτύπου» στα λόγια, περισσεύει. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται σήμερα το εκπαιδευτικό κίνημα είναι μια **νέα έκδοση κυβερνητικού συνδικαλισμού**, που θα απολογείται και θα δικαιολογεί την κυβέρνηση, την ίδια ώρα που θα παραιτείται ή και θα υπονομεύει τη συνειδητή ενέργοποίηση του εκπαιδευτικού κινήματος απέναντι στα σχέδια κεφαλαίου - ιμπεριαλιστών και ντόπιας ολιγαρχίας.

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ μπροστά στο 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Οι Παρεμβάσεις συμπληρώνουν φέτος 26 συνεπούς αγωνιστική παρουσίας στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών. Βρισκόμαστε πάντα σε πλήρη αντιπαράθεση με τη γραφειοκρατία στα συνδικάτα και τον φιλοκυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, σε σύγκρουση με τη λογική της ανάθεσης, της συνδιαχείρισης και της συνθηκολόγησης. Βασικό γνώμονας στη πολύχρονη παρουσία τους ήταν η βαθιά πεποίθηση ότι μόνο με τη σταθερή προσήλωση στην υπόθεση των αγώνων και ταυτόχρονα με την ενίσχυση της πραγματικής ταξικής πτέρυγας της εκπαιδευτικής Αριστεράς, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς όφελος των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα προς τα λαϊκά και εργατικά συμφέροντα. Και αυτή την υπόθεση συνεχίζουν να υπηρετούν ακλόνητα. Όχι χωρίς λάθη και ανεπάρκεια. Βλέποντας αυτοκριτικά την πορεία μας, οφείλουμε να απλώσουμε τα σκήματά μας παντού και να δυναμώσουμε τη συλλογικότητά μας. Αγωνιζόμενοι να βρούμε καλύτερες μορφές οργάνωσης της δράσης των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας τη ζωή των ΕΛΜΕ. Τονώνοντας τον αποφασιστικό αγωνιστικό βιηματισμό μας απέναντι στη λογική της ανάθεσης που καλλιεργείται από τον «επίσημο» συνδικαλισμό. Περιφρουρώντας αποφασιστικά τις Γενικές Συνελεύσεις ακόμα κι όταν το ΔΣ της ΟΛΜΕ αδρανεί αλλά και τη μεταφορά των αποφάσεων τους όταν αυτές υπονομεύονται όπως το Μάν του 2013.

Ιδιαίτερα στη σημερινή πολιτική συγκυρία που η καπιταλιστική κρίση οξύνεται και βαθαίνει, που χαλκεύονται για το λαό και τον τόπο νέα σκληρά δεινά από τις δυνάμεις της ντόπιας πλουτοκρατίας, του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο ότι πρέπει το εργατικό και λαϊκό κίνημα να μπει ξανά σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων με όχημα ένα ισχυρό και μαχητικό Συνδικάτο που δεν συνθηκολογεί και δεν συμβιβάζεται αλλά ενώνει, εμπνέει και καθοδηγεί τους μαζικούς αγώνες. **Διεκδικούμε πίσω τη ζωή που μας ανήκει!**

Τα οράματά μας δεν τελειώνουν όμως σε μια διαφορετικού τύπου διαχείριση ή «*μεταρρύθμιση*» του σημερινού σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Αντίθετα παραπέμπουν σε μια άλλη κοινωνία που θα εξαλείψει την βάρβαρη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που υπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Παράλληλα με την άμεση αγωνιστική διεκδίκηση όλων των δικαιωμάτων μας δεν σταματάμε να αποκαλύπτουμε την αυταπάτη που κρύβεται πίσω από διακρηύδεις εκείνες που επιχειρούν να μεταφίσουν την ΕΕ, το ΔΝΤ, τον ΟΟΣΑ και το ΝΑΤΟ, μετονομάζοντάς τους σε «*θεσμούς*» ή «*ισότιμους εταίρους*». Ταυτόχρονα παλεύουμε για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πανεργατικού - παλλαϊκού μετώπου αντίστασης και πάλις για να σπάσουν τα δεσμά με τις δυνάμεις του κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού σε ΕΕ, το ΔΝΤ και το ΝΑΤΟ, ως όρο για να αποτινάξει οριστικά ο λαός μας τη βάρβαρη πολιτική των Μητρούνων που του επιβάλλονται.

Απευθύνουμε προσκλητήριο στήριξης και ενίσχυσης των Παρεμβάσεων, της ταξικής πτέρυγας, της μαχόμενης εκπαιδευτικής Αριστεράς μέσα στην Ομοσπονδία, για ένα Συνδικάτο ισχυρό, μαχητικό και διεκδικητικό.

Διαρκής αγώνας!

Παλεύουμε για τη δημιουργία πανεργατικού - παλλαϊκού μετώπου για την

✓ Ανατροπή της βάρβαρης και αντιλαϊκής πολιτικής που επέβαλαν τα απανωτά μνημόνια και οι πυλώνες τους. Ακύρωση μεσοπρόθεσμων, προγραμμάτων δημοσιονομικής σταθερότητας, δανειακών συμβάσεων και όλων των εφαρμοστικών νόμων. Καμία νέα ανάλογη συμφωνία!

✓ Έξοδο της χώρας μας από ΕΕ - ΔΝΤ - ΝΑΤΟ και κάθε άλλο ιμπεριαλιστικό οργανισμό. Καμία συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές πολεμικές εκστρατείες!

✓ Διαγραφή του ληστρικού και τοκογλυφικού χρέους που επιβάλλει στο λαό μας νέες θηλιές!

✓ Ακύρωση των συμφωνιών - ιδιωτικοποιήσεων. Δεν πουλάμε! Δεν παραχωρούμε το δημόσιο πλούτο!

✓ Απαλλαγή της χώρας και του λαού μας από όλα τα ιμπεριαλιστικά δεσμά!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΤΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

✓ Να καταργηθεί ο νόμος για το «νέο Λύκειο», για την αντιδραστική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης (ν.4186/2013 v.3848/2010). Όχι στο σχολείο των αποκλεισμών, που διώχνει τους μαθητές, σκοτώνει τη γνώση και επιβάλλει την εφήμερη κατάρτιση και τη μαθητεία-απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία. Όχι στους ταξικούς και εξεταστικούς φραγμούς!

✓ Ενιαίο δημόσιο και δωρεάν 12χρονο, υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά!

✓ Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ενταγμένη στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας. Να επανέλθουν τώρα όλοι οι τομείς και οι ειδικότητες που καταργήθηκαν!

Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών! Όχι στην κερδοσκοπία των πιστοποιήσεων και το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων!

✓ Ανατροπή όλου του πλαισίου της αξιολόγησης, εσωτερικής - εξωτερικής και αυτοαξιολόγησης που ανοίγει το δρόμο σε απολύσεις, βαθίνει τη φτώχεια των εκπαιδευτικών και οδηγεί στο κλείσιμο τα σχολεία, καθώς και κάθε άλλης παραλλαγής αυτής της πολιτικής. Παραδαγωγική ελευθερία σχολείο. Περιοδική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών!

✓ Καμιά συγχώνευση - κατάργηση σχολείου. Να ανοίξουν όλα τα σχολεία που έκλεισαν!

✓ 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια!

✓ Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΤΤ ή το 15% του προϋπολογισμού. Έκτακτη επιχορήγηση τώρα για την ουσιαστική αντιμετώπιση των εξόδων των σχολείων, για τη σίτιση, ασφάλιση - υγεία των μαθητών μας!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ - ΑΞΙΟΠΡΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

✓ Συλλογικές συμβάσεις εφ' όλης της ύλης. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια! Κανένας εκπαιδευτικός με λιγότερα από 1000€. Κατάργηση του ενιαίου μισθολογίου. Καμία σύνδεση μισθού και αξιολόγησης. Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Άμεσα διεκδικούμε το ξεπάγωμα όλων των μισθολογικών και βαθμολογικών ωριμάνσεων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή για όλους τους εργαζομένους!

✓ Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Κανένας εκπαιδευτικός με ελαστική σχέση εργασίας. Μαζικές προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών εδώ και τώρα ώστε να καλυφθούν οι τραγικές ανάγκες των σχολείων και των μαθητών. Πλήρης εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές!

✓ Να επιστρέψουν πίσω στις θέσεις τους όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Άμεση και πλήρης οικονομική αποκατάσταση όλων των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα. Κανένας συμψυφισμός που στερεί από την εκπαίδευση θέσεις εργασίας και καλλιεργεί την κοινωνική ανθρωποφαγία!

✓ Καμία μετακίνηση, υποχρεωτική μετάταξη - διαθεσιμότητα - απόλυτη. Οργανικές θέσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς!

✓ Γενναία οικονομική ενίσχυση των ασφαλιστικών μας ταμείων. Να γυρίσουν πίσω άμεσα όλα τα χρήματα που υφαρπάχθηκαν. Ανατροπή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Σύνταξη με 30 χρόνια δουλειάς χωρίς όριο ηλικίας. Σύστημα υγείας - συνταξιοδότησης - πρόνοιας - κοινωνικής ασφάλισης για όλους αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν!

✓ Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά των ταμείων μας! Ούτε ένα ευρώ από τα ασφαλιστικά μας ταμεία για τις δόσεις του ΔΝΤ και της ΕΚΤ!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ!

✓ Παιδεία - υγεία - ασφάλιση - ρεύμα και νερό για όλο το λαό!

✓ Όχι στη διάλυση - συρρίκνωση - ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών. Να ακυρωθούν όλες οι ιδιωτικοποιήσεις. Κατάργηση του ΤΑΙΤΤΕΔ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ!

✓ Να καταργηθεί το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης απεργών!

✓ Σταμάτημα κάθε συνδικαλιστικής δίωξης, κάθε απόπειρα τρομοκράτησης συναδέλφων μέσω πειθαρχικών, διαθεσιμότητας, υποχρεωτικών μεταθέσεων!

✓ Καμία δίωξη ενάντια στους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς!

Απέναντι στο νέο γύρο ιμπεριαλιστικής επέλασης κεφαλάιου - ΔΝΤ - ΕΕ οργανώνουμε πολύμορφο αγώνα διαρκείας!

Το συνδικάτο και οι αγώνες στα χέρια των εκπαιδευτικών!

Ψηφίστε

Στηρίξτε τις ταξικές δυνάμεις στην εκπαίδευση!

Αγωνιστικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ