



Αγωνιστική Συστήριση Εκπαιδευτικών

Δήλωση των εκλεγμένων της Α.Σ.Ε. στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ «το μακρύ χέρι» της Κεραμέως στον κλάδο!

Το Υπουργείο Παιδείας με προκλητικό τρόπο και ξεκάθαρη στόχευση, πέρα από το να εφαρμόσει το νόμο Χατζηδάκη, θέλοντας να καθυποτάξει τους εκπαιδευτικούς, κατέθεσε την εγκύκλιο για τις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Προβλέπεται μια απαράδεκτη διαδικασία, απαξίωσης των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων, διάτρητη από κάθε πλευρά. **Η εκλογή των αιρετών θα γίνεται αποκλειστικά με ψηφιακή κάλπη.** Πρόκειται για διάταξη πιο αντιδραστική ακόμα και από όσα προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη. Μάλιστα το Υπ. Παιδείας πρωτοστατεί στο θέμα αυτό, σε αντίθεση με άλλα Υπουργεία (π.χ. ΟΤΑ) που οι αντίστοιχες εκλογές θα γίνουν δια ζώσης.

Ειδικά αυτή την περίοδο, με όλες τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει (σκάνδαλο παρακολουθήσεων) είναι γελοίο να υποστηρίζει κάποιος ότι διασφαλίζεται η μυστικότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ότι δηλαδή δεν μπορεί η διοίκηση αλλά και πιο «σκοτεινοί» μηχανισμοί να ξέρουν τι ψήφισε ο κάθε συναδέλφος, ακόμα και να παρέμβουν στην ίδια τη διαδικασία. Η αναξιοπιστία της διαδικασίας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι εκλογές προβλέπεται να πραγματοποιηθούν με εφορευτικές επιτροπές που θα αποτελούνται από 3 μέλη, 2 διορισμένους από το Δ/ντη Δ.Ε. και έναν εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ (σε πολλές ΔΔΕ δεν αποκλείεται να ανήκουν όλοι στην ίδια παράταξη). Μάλιστα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα ελέγχουν όλη τη διαδικασία δεν ελέγχονται από κανέναν.

Η απάντηση του κλάδου μπορεί και πρέπει να είναι και αυτή τη φορά αντίστοιχη με αυτή που έχει κρατήσει τα τελευταία χρόνια. Όσες φορές κλήθηκε να σταθεί απέναντι στην αντεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης τα αποτελέσματα ήταν εκκωφαντικά. Με ποσοστά πάνω από 90%, ο κλάδος απάντησε απέναντι στην «αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση» των σχολείων, στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών το 2020, στις κάμερες στην τάξη κλπ.

Όμως ο ρόλος της πλειοψηφίας ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ εδώ και αρκετό διάστημα είναι γνωστός και αναντίστοιχος της στάσης και των διαθέσεων των συναδέλφων.

Ο ρόλος αυτός αποκαλύπτεται στις δεκάδες αποφάσεις του Δ.Σ. που ψηφίζουν από κοινού, στη στάση τους απέναντι στις μεγάλες κινητοποιήσεις, στις αποφάσεις που πήραν στο τελευταίο Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Κάθε φορά που ο κλάδος καλείται να δώσει μια μάχη απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση (αυτοαξιολόγηση, μέντορες – συντονιστές, Συλλογικές Συμβάσεις κλπ) λειτουργούν υπονομευτικά, «καταστέλλοντας» κάθε αγωνιστική διάθεση.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, ένα χρόνο ακριβώς μετά το «ξεπούλημα» της μεγαλειώδους απεργίας του κλάδου, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία της κυβέρνησης ακόμα και της ίδιας της Κεραμέως!!!

Ενώ είχαν προαποφασίσει και συνεννοηθεί μεταξύ τους να συμμετέχουν στις εκλογές – παρωδία του Υπουργείου Παιδείας παρουσίασαν μια φτηνή θεατρική παράσταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.

Παρότι η ΔΑΚΕ εξαρχής διατύπωσε τη θέση της ότι θα συμμετέχει στις εκλογές κάτω από οποιοσδήποτε όρους, οι ΣΥΝΕΚ ψήφισαν αποχή από τις ηλεκτρονικές εκλογές θέτοντας ως προϋπόθεση την ομοφωνία όλων των παρατάξεων που αντικειμενικά δεν θα υπήρχε. Είχαμε, δηλαδή, το εξής σουρεαλιστικό αποτέλεσμα: **8 ψήφους στους 11 να ψηφίζουν αποχή από τις ηλεκτρονικές εκλογές (όλες οι παρατάξεις**

πλην της κυβερνητικής ΔΑΚΕ), αλλά να μην μπαίνει σε ισχύ η απόφαση και τελικά να κατεβαίνουν στις εκλογές άνευ όρων ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ όπως αρχικά είχαν προαποφασίσει.

Πιο αποκαλυπτική, όμως, των προθέσεων τους ήταν η στάση τους απέναντι στη συνεκτική πρόταση που κατέθεσε η ΑΣΕ, να πάρουν τα σωματεία την υπόθεση στα χέρια τους, να «στήσουν» παντού κάλπες, να εκλέξουμε εμείς και δια ζώσης τους αιρετούς μας δίνοντας ακόμα μια φορά αποστομωτική απάντηση στις επιδιώξεις του Υπ. Παιδείας. Παρότι όλες σχεδόν οι παρατάξεις παραδέχθηκαν ότι πολιτικά είναι η πιο σωστή θέση και η κριτική τους εξαντλήθηκε σε τεχνικά ζητήματα, καταψηφίστηκε από ΔΑΚΕ – ΠΕΚ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ενώ οι ΣΥΝΕΚ κράτησαν την υποκριτική στάση «ψηφίζουμε με την προϋπόθεση της ομοφωνίας» που γνώριζαν ότι δεν υπάρχει. Μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση το «πάθος» με το οποίο η ηγεσία των Παρεμβάσεων πολέμησε την πρόταση της ΑΣΕ για «δια ζώσης εκλογές με ευθύνη των σωματείων» και η ταύτιση επιχειρημάτων με τη ΔΑΚΕ.

Η στάση της ΔΑΚΕ ήταν λογική και αναμενόμενη. Η ηγεσία των ΣΥΝΕΚ για πολλοστή φορά απλώνει χέρι βοήθειας στη ΔΑΚΕ και την κυβέρνηση πετώντας στα σκουπίδια την ευκαιρία να απομονωθεί η ΔΑΚΕ να πιεστεί όπως και την προηγούμενη φορά από το φόβο πλήρους ταύτισής της με το Υπουργείο. **Είναι τεράστια η ευθύνη τους απέναντι στον κλάδο αλλά και συνολικά στο εργατικό κίνημα.** Ανοίγουν μαζί τη ΔΑΚΕ και την ΠΕΚ διάπλατα τις πόρτες στον νόμο Χατζηδάκη, για την πλήρη γενίκευσή του, δεν σέβονται ούτε το 95% του κλάδου που απείχε το 2020 από τις ψευδοεκλογές, αλλά ούτε το γεγονός ότι καμία ΕΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα δεν τον υλοποίησε κάνοντας ηλεκτρονικές εκλογές.

Με τη στάση τους αυτή αποδυναμώνουν το κίνημα των εκπαιδευτικών, καλλιεργούν την ηττοπάθεια και ενισχύουν το αίσθημα υπεροχής και αυταρχικής συμπεριφοράς του Υπουργείου απέναντι μας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Λειτουργούν υπονομευτικά στον αγώνα μας για αυξήσεις στους μισθούς, για στήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολείων, για τη μη εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών νόμων.

Το μοναδικό επιχείρημα που προβάλλουν αυτές οι δυνάμεις για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή τους είναι ότι ο κλάδος 2 χρόνια είχε δοτούς αιρετούς. Είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς ζωντανές συλλογικές διαδικασίες, χωρίς ενεργή παρουσία των εκπαιδευτικών, με ένα «κλικ και ένα like», ο ρόλος των «εκλεγμένων» αιρετών δεν θα είναι αυτός που τα σωματεία μας και οι συνάδελφοι θέλουν και έχουν ανάγκη. Δηλαδή, να ελέγχουν, να καταγγέλλουν τη διοικητική αυθαιρεσία, να υποστηρίζουν αταλάντευτα τις θέσεις των σωματείων. Άλλωστε αυτή είναι και η επιδίωξη του Υπουργείου στην οποία υποτάσσονται αυτές οι δυνάμεις που συναινούν στις ηλεκτρονικές εκλογές.

Επί της ουσίας αυτοί που θα εκλεγούν θα είναι «δοτοί» αιρετοί στη θέση των «δοτών» που έχουμε σήμερα. Τη συζήτηση για το ποια παράταξη «έχασε» περισσότερο από την απουσία των αιρετών της, την αφήνουμε ασχολίαστη γιατί προσβάλλει τους συναδέλφους, δείχνει όμως και την αντίληψη που έχουν αυτές οι δυνάμεις για το ρόλο του αιρετού!!!

Το διακύβευμα σήμερα είναι αν θα σταθούμε ως κλάδος χωρίς υποχωρήσεις και αναστολές απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης! Αν θα αντιτάξουμε ένα κίνημα χειραφετημένο και αποφασισμένο να συγκρουστεί, που δεν θα περιμένει «σωτήρες», αλλά καθημερινά θα βάζει στο επίκεντρο της διαπάλης αιτήματα που καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας!

Τώρα είναι η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, οι ΕΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα! Να ακυρώσουμε με τη **ΜΑΖΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ!**

Να απομονώσουμε μέσα στα σωματεία αυτούς που θα καλέσουν σε ηλεκτρονική ψήφο και θα προτιμήσουν την «καρέκλα» απέναντι στο συμφέρον του κλάδου!

**ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ!**

Οκτώβριος 2022