



**Αγαπητοί γονείς,
είμαστε οι δάσκαλοι
των παιδιών σας**

Απευθυνόμαστε για μια ακόμα φορά σ' εσάς, τους γονείς των μαθητών μας, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε όλοι μας αντιμέτωποι με την ίδια επίθεση που εδώ και τρία χρόνια, καταπίνει τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας, όταν η συγκυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ καταργούν ότι κερδήθηκε με αιματηρούς αγώνες τα τελευταία 100 χρόνια.

Απευθυνόμαστε σε σας γιατί στο μάτι του κυκλώνα έχει βρεθεί και το σχολείο. Θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία για να ανατρέψουμε την κοινωνική γενοκτονία που συντελείται.

**Συναγερμός!
Το Υπουργείο Παιδείας
ετοιμάζει «σφαγή» άλλων
1500 σχολείων...**

Μετά τα 1900 σχολεία που έκλεισε η Διαμαντοπούλου, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο «μακελιό». Ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα συγχωνεύσει το 10% των σχολικών μονάδων, δηλαδή 1500 σχολεία, στο όνομα

του «εξορθολογισμού». Ότι απέμεινε όρθιο από τη Διαμαντοπούλου, θα το αποτελειώσει ο Αρβανιτόπουλος...

Κι όλα αυτά, όταν δεκάδες νηπιαγωγεία είναι χωρίς νηπιαγωγό, τα ολοήμερα δημοτικά υπολειπονται αφού δεν έχει γίνει η πρόσληψη των ειδικοτήτων που απαιτούνται, πολλά τα κενά των δασκάλων σε τάξεις και στις υποστηρικτές δομές. Το Υπουργείο δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πλέον πιστώσεις από τον προϋπολογισμό!

Την ίδια στιγμή προετοιμάζεται η επί της ουσίας κατάργηση του δωρεάν βιβλίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.

**Α' Αθήνας, «ο Αριστοτέλης»,
Αιγάλεω, Αμαρουσίου, «Γληνός»,
Γλυφάδας-Βούλας-Βάρης-
Βουλιαγμένης, Δυτικής Αττικής,
Κερατσινίου – Περάματος «Νίκος
Πλουμπίδης», Παρθενώνας,
Ν. Σμύρνης, Νίκαιας**

Ο μαθητής θα παίρνει το βιβλίο «δανεικό και χρεωμένο», αφού αν δεν το επιστρέψει όπως το πήρε, η οικογένειά του θα κληθεί να το πληρώσει...

**Μετά από το «σεισμό» των
τελευταίων τριών χρόνων,
τα πράγματα έχουν γίνει
πολύ επικίνδυνα...**

Έχοντας βάλει ήδη το χέρι βαθιά στην τσέπη, αφού πληρώνουμε για όλα, με την ανεργία να φτάνει στα ύψη, με πολλές οικογένειες να μην έχουν ούτε έναν εργαζόμενο, με τους συνταξιούχους σε απόγνωση, με την πλήρη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων έτσι όπως τα γνωρίζαμε, αφού η τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ και η συγκυβέρνηση απαιτούν ωράρια και αμοιβές λάστιχο. Η υγεία, η παιδεία,





ρεύμα, νερό, φως, χαρτί και μελάνι!!! **Μήπως επιδιώκουν να τα πληρώσετε εσείς;**

Η κυβέρνηση και το υπουργείο παιδείας ονομάζουν όλα αυτά «εξορθολογισμό» και «νέο σχολείο»

«Νέο σχολείο»...

το σχολείο των καινούριων συγχωνεύσεων-καταργήσεων και υποβιβασμών...

το σχολείο που μας καλεί να προετοιμάσουμε το παιδί σας να γίνει ο αυριανός άνεργος, γρανάζι ενός συστήματος που θα πληρώνει βασικό μισθό 400 ευρώ, χωρίς ασφάλιση, περίθαλψη, εκπαίδευση... να το προετοιμάζουμε να γίνει φτηνός εργαζόμενος χωρίς κανένα δικαίωμα, που θα δουλεύει, όταν και για όσο θέλει ο εργοδότης του... να το προετοιμάσουμε σε δυο τρία κολλυβογράμματα, σε πληροφορίες και δεξιότητες για να στηθεί στην ουρά των υποψήφιων ανέρ-



γων...

το σχολείο που οι εκπαιδευτικοί θα δουλεύουν για 500 και 700 ευρώ, με το φόβο της απόλυσης, που η υποταγή στις άνωθεν εντολές θα είναι νόμος και η αντίσταση θα θεωρείται αδίκημα...

Εμείς λέμε ότι αυτό το σχολείο είναι τόσο παλιό όσο κι ο κόσμος τους κι ο «εξορθολογισμός» είναι η πλήρη διάλυση σε ό,τι είχε απομείνει από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.

Αγαπητοί γονείς,

όταν θα χτυπήσει το επόμενο κουδούνι, οι περισσότεροι από εμάς θα βρεθούμε με ακόμα πιο μειωμένους τους μισθούς, με νέους φόρους και χαράτσια, και ο τόπος θα βρεθεί με ξεπουλημένο το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου πλούτου του. «Πρέπει να πληρωθεί το χρέος», μας λένε «για να σωθεί το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην χρεωκοπήσουμε». Όμως, ήδη ξέρουμε ότι όλα αυτά που ήδη έχουν κόψει από μισθωτούς και συνταξιούχους, και αυτά που ετοιμάζονται σε έναν τρίτο γύρο – και όχι τελευταίο – να μας ξαναπάρουν, είναι ζεστό χρήμα που πάει απευθείας στις τσέπες των τραπεζών και του κεφαλαίου.

Δε θα τα αφήσουμε όλα αυτά να περάσουν!

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι,

άνεργες κι άνεργοι, αγαπητοί γονείς,

δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη διάλυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης στο όνομα της κρίσης και του χρέους. Οι εκπαιδευτικοί δε θα γίνουμε πωλητές, οι μαθητές μας δεν είναι πελάτες και το σχολείο δεν είναι εμπορικό κέντρο.

- ✓ **Να συναντηθούμε ξανά, δάσκαλοι και γονείς, σε κοινούς αγώνες, για το δημόσιο δωρεάν σχολείο**
- ✓ **Να οργανώσουμε επιτροπές και δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης: κανένα σπίτι χωρίς φαγητό, ρεύμα και νερό, κανένα παιδί αβοήθητο, κανένας μόνος του απέναντι στην κρίση**
- ✓ **Να συναντηθούμε όλοι οι εργαζόμενοι σε κοινούς παλλαϊκούς αγώνες, απεργίες, διαδηλώσεις απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική συγκυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ**

ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ!
Αντίσταση, Αγώνας,
Ανυπακοή, Αλληλεγγύη,
Ανατροπή

η μόνιμη και σταθερή δουλειά, η κοινωνική ασφάλιση και το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη, έχουν μετατραπεί από συλλογικές κοινωνικές κατακτήσεις σ' ένα αδιάκοπο ατομικό κυνηγητό. **Και σα να μη φτάνουν όλα αυτά, προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να νιώθουμε ένοχοι για όσα είχαμε κατακτήσει, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να διεκδικούμε και να ονειρευόμαστε μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας.**

Τα μνημόνια που ήρθαν κι αυτά που θα έρθουν δεν επιτρέπουν την «πολυτέλεια» να υπάρχουν οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία για τα παιδιά μας!

Μόνο 5 (!) οι διορισμοί των δασκάλων φέτος και 35 νηπιαγωγών σε ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό επιδιώκουν να συνενώσουν τμήματα, βάζοντας παράνομα 26 και 27 μαθητές, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις τα κενά σε εκπαιδευτικούς είναι τεράστια. Ταυτόχρονα, χιλιάδες παιδιά μένουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς με την κατάρρευση των προνοιακών δομών, ενώ στα μουσικά, καλλιτεχνικά γυμνάσια/λύκεια και στα ειδικά σχολεία, η διακοπή των δωρεάν σχολικών μεταφορών υποχρεώνει τους γονείς να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στο σχολείο καθημερινά.

Ήδη βρισκόμαστε στα τέλη Οκτώβρη και τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τα στοιχειώδη,

